

brief 3  
Jacobus Barnaart

pietjanke fokkema



Bvkrspl  
april/mei

Beste Jacobus Barnaart,

Hoe gaat het met u?

Goedgemoest?

Graag zou ik met u in gesprek willen gaan over de laatste twee jaar van uw leven, toen u één van de vijf directeuren was, tevens executeur van het testament van Pieter Teyler.

Ih heb de indruk dat u in een schakelpositie zat, tussen de verwachte lijn en de onstane wendingen. Ih zou het ook een sleutelpositie kunnen noemen.

Ih ben daar erg nieuwsgierig naar  
en ik hoop dat u me meer kan  
vertellen.



Maar allereerst even een korte kennismaking. Hoe is dat om uit de rijkste familie van Haarlem te komen? Samen met de familie Kops waren jullie de rijke top laag van Haarlem.

Teyler en jullie deelden het doopsgezinde en de textielhandel. En de Kopsen trouwden eeuwenlang met de Barnaarts, en andersom.

Het was een gigantische wirwar van onderlinge relaties. Jullie, Kops, Barnaart en Teyler, hadden elkaar voortdurend tegen en lasen zelfs hetzelfde (letterlijk) tijdschrift.

Hetzelfde papieren gestruft ging van hand naar hand.  
Ziehier uw bedding en tevens de bedding van de Stichting Teyler.  
(zie onder het schema)

Even terug naar jouw jonge jaren. Je hebt toen een dagboek bijgehouden, over merkwaardige gebeurtenissen:

"Dagverhaal van merkwaardige voorvalen", geschreven van je twaalfde tot je eenentwintigste.

Het geeft een allemaal ergst inhoudelijke.

Je vertelt over strenge winters,  
waarbij je met je ouders en zussen  
(je hebt drie zussen en geen broers)

in een arrentree, voortgetrokken door  
een paard, over het IJ bij Zaandam  
hebt gereden..

Over een dode mist, waarbij mensen  
pardoes in het water vielen en soms  
verdronken. Over een zware storm,  
wanbij de toren van Egmond  
in zee valt.

Over een stalnoot, die vijftien  
jaar bij de manege wacht en zeer  
uitvoerend werk deed, die bij  
overlijden een vrouw blijft te zijn.

Over Marijtje Warnaars die 102 jaar, 10 maanden en 7 dagen oud is  
geworden. Over een kluizenaar die twintig jaar lang in de duinen  
bij Katwijk heeft gewoond.

Regelmatig schrijf je dat de eerste aardbeien er al eind maart, en soms  
begin april, zijn. Dat is wel erg vroeg. Mijn eerste aardbeien, van  
de houtige grond uit mijn moestuin, zijn er op zijn vroegst eind mei,  
meestal begin juni. Hadden jullie een ander klimaat of  
zaten de aardbeien en groentes in kassen?



Samen met je vriend Jacob Hoofd heb je een rondreis door Nederland gemaakt. Je heb de reis in een kaartje getekend, met wat op en aantekeningen van jou. De meeste stadjes vond je niet zo fraai; over de havens was je beter te spreken. Net zoals over Enkhuizen: niet zeer fraai, en overal zag je tuinen in de steden. Mijn moestuin ligt naast de vestingwal, buiten de stad. Vlakbij de Koepoort; daar zou je ongetwijfeld bij aankomst door heen lopen zijn. De haven vond je zeer schoon, met veel schepen, vissershaven; waarvan schepen van de Oost-Indische Compagnie.

Heel opmerkelijk wat je over Franeker zegt: een zeer klein stadje, waarbij je overal de vester ziet liggen, maar nergens bijzonders te vinden is. Terwijl daar een universiteit was, op het moment dat jullie daar waren, voor beroemde geleerden doceerde. Zoals Petrus Camper, de latere docent van Martinus van Marum; en Jan van Swinden, de latere voorvechter van het Planetarium van Eise Eisinga. En diegene die latere met Martinus van Marum proefonderzoekelijk onderzoek zal doen.

Maar toen jullie daar rond liepen was het nog niet zover.

Eise Eisinga werkt aan zijn planetarium vanneen de directeuren zich gaan buigen over het testament. Had je daar wel over gehoord? In 1779 maakt Eise Eisinga publiekelijk bekend dat hij een Planetarium aan het bouwen is. Als amateur-sterrenkundige zal je dat toch ongetwijfeld gehoord hebben?



In het dagboek vertel je regelmatig over waarnemingen van Mercurius en Saturnus en over kometen.

Jh vernoed dat jé in jé jonge jaren al lid was van "het genootschap der liefhebberen in de natuur- en sterrenkunde" in Haarlem. In dit genootschap zat ook Dirk Klinkenberg, die later in Leiden faet doceren. Vanaf dat moment gaan jullie corresponderen over de planeten.

Op 4 februari 1744 wordt in een komet met staart waargenomen.



In de 'Oprechte Haarlemsche Courant' wordt hier melding van gemaakt, met de eerste illustratie in een krant.

Waarschijnlijk, maar niet uit te schitter, heb je het Planetarium later niet meer gezien. (Martinius van Marum is te wel geweest). Erg spijtig. Jh heb een tekening gemaakt (108 blad) van de planeetbanen, waar Eise Eisinga die getekend en gebouwd heeft; en waar dat te zien is aan het plafond. Jh heb er ook een hangende constructie van gemaakt. Hieronder een andere staande constructie.





PLANEETBANEN. PLANETARIUM. EISENGA

In het dagboek vertel je ook over riddar Foulher, president van de koninklijke sociëteit van London ( Royal Society ), die een zeldzaam gewas ontdekt, dat onder water groeit, lijkt op een bloem, maar bij nadere bestudering het leven en gevoelens van een dier bleek te hebben.

Wist je dat Antonie van Leeuwenhoek en Christiaan Huygens lid waren van de Royal Society? Laten we Martinus van Marum er ook lid van gaan maken.

Antonie van Leeuwenhoek maakte zijn eigen microscopen; hij heeft er zo'n 500 gemaakt.

Het is een klein koperen plaatje met een mini-bol-lens, dat hij vlak voor zijn oog houdt.

Hij heeft vele kleine organismen bestudeerd en dat wat hij zag nagetekend. Briefen met deze tekeningen stuurde hij naar de Royal Society.



Ook Christiaan Huygens was lid van de Royal Society. Hij was een wetenschapper volgen huidige maatstaven: onderzoeken en daar een wiskundige uitleg aan geven. Hij heeft daar al zijn tijd en energie aan gegeven.

Hij heeft ook veel in Parijs gezeten en daar mee geholpen om de Franse wetenschappelijke sociëteit op te richten: Académie des Sciences. Hier hadden ze op woensdag een bijeenkomst over wiskunde en astronomie; op zaterdag ging het over de natuur en de biologie.

Dit lijkt verrassend veel op de constructie die Teyler een leeuw later initieert; het waren vast en zeker zijn voorbeelden.

Christiaan Huygens heeft als eerste een maan ontdekt rond Saturnus. Dat was op de datum van 25 maart; de geboortedag van Teyler en van mijn moeder. Als amateur-astronoom weet je ongetwijfeld aller over de ontdekkingen van de maan van Saturnus. De door Huygens ontdekte maan is door William Herschel, een leeftijdsgenoot van jou, Titan genoemd. Ik heb deze maan voor jou getekend. (gebaseerd op de foto's die ze er tegenwoordig van kunnen maken, maar ik zou niet kunnen verklaren waarom de maan geel is).

Ongetwijfeld ken je het werk van Christiaan Huygens: hij heeft veel onderzoek gedaan naar Saturnus. (hij heeft zelf samen met Spinoza door zijn zelfgemaakte telescoop geheten).

Christiaan begreep als eerste dat de vreemdstortige verschijnings van Saturnus, veelal aangemerkt voor rare armen, een meetkundige ring moet zijn. Hij heeft er praktische tekeningen van gemaakt.



TITAN

Hieronder de tekeningen van Saturnus en zijn ring, door Christiaen.  
Ook een deel uit een brief van Christiaen, waarin hij de  
ontdekking van de maan van Saturnus in een anagram (verklenteling)  
noteert. Na herstelling van de letters staat er:  
Saturno luna sua circunducitur. diebus sexdecim, horis quatuor.



Wij zijn maar stipte kinderen  
Die wij nu nog niet kennen  
en die we nu niet kunnen vinden.  
Wij zijn niet meer kinderen  
Want we zijn nu groot.



→  
De kinderjaren zijn voorbij,  
wij zijn nu volwassen  
en kunnen alleen nog maar  
alles doen en alles gaan vinden.

Zo, Jacobus Barnaart, ik wil nu overgaan tot de kernvraag en je aanspreken als één van de vijf Directeuren, die het testament van Teyler moesten voorzorgen.

Jij bent dus één van de vijf sleutels!  
De bovenste? Of de middelste?

Toen Teyler voor het eerst zijn testament opmaakte, een paar jaar na het overlijden van zijn vrouw, werd je al in het testament genoemd.

In dezezelfde periode werd het tijdschrift de Nederlandsche Letter-oefeningen uitgegeven, waar morale, theologische, historische en fysieke kwesties werden besproken.

Nadat Teyler het tijdschrift had gelezen, ging het naar jou. Kunnen hij het bij je thuis langs brengen, of werd het gebracht door een bode?

Na jou ging het naar Philip Kops, die met je zuster was getrouwd.

Daarna ging het naar je neef Willem Barnaart, die met Catharina Kops was getrouwd. De enige lezer, Antonie Kuits, zou pas veel later tot Directeur benoemd worden.

Tot slot was jouw naam de favoriete voorname, die ooit in de bibliotheek mocht staan (het is niet bekend).  
Tot slot was jouw naam de belangrijkste voornaam in het huis (het is niet bekend).  
Misschien juist de kleinste voornaam?



C

1760 11  
3-6

G Kuit

- 11/6 Ruyter te Hulst
- 11/5 Barnaart junior
- 11/22 W. Hoppe
- 12/6 W. Barnaart
- 12/26 G. Janse



Teyler benoemde voor de vijf Directeuren (in eerste instantie) directe familieleden, en jou, Jacobus. Jullie hadden elkaar niet verstaan maar je sprong eruit vanwege een opmerkelijke eigenschap: onderzoek. Je was (vanaf je jongd) al actief betrokken bij het Natuurkundig College en bij de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Hoewel je grote interesse had voor de sterrenkunde, had je ook een prachtige en grote vogelcollectie. Teyler had ook een vogelcollectie. In hoeverre hebben jullie in die beginperiode over de plannen met het testament gesproken? In hoeverre had jij aandeel gehad in de ontwikkeling fase van de plannen? Of heeft Teyler volstaan met een toedeling? Was Teyler meer de gesloten en zorgzame man of heeft hij je betrokken bij de plannen? Dit laatste vind ik wel voorstellbaar (maar het eerste ook).

Vanaf het begin had je al een opvallende statur binnen de groep.  
Teyler heeft je er bij betrokken vanwege jous hennir en brede  
belangstelling. En je hebt een sleutelpositie.



Na het overlijden van Teyler wordt er heel veel in actie geset; allereerst wordt er op de archiefdeur vijf sloten gemaakt; daarachter liggen de belangrijke papieren, waaronder het testament.

Drie maanden na het overlijden komen de Genootschapsleden bij elkaar. Het Tweede Genootschap gaat een prijsvraag uitvoeren. En het blijkt wel of ze de bevoogde winnaar al op het oog hadden.

In de tijd dat Teyler nog aanpassingen maakt in zijn testament, komt er een gedreven jonge wetenschapper naar Haarlem toe, Martinus van Marum. Hij had in Groningen gestudeerd bij Petrus Camper, was de bevoogde opvolger, maar had gepasseraerd. Geprosteerd, gepikeerd, geblameerd, etc. heert Martinus zijn rug naar Groningen, en komt met het lidmaatschap voor de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen al op zake, berecht in Haarlem. Strijdvaardig.

Martinus wordt met open armen ontvangen in Haarlem. Zo gelijk betrokken bij de twee soöchteiten die onderzoek doen.

Daar zullen jullie elkaar gelijk antwoord hebben, neem ik aan.  
Wat was dat voor antwoording? De gedreven jonge wetenschapper  
en de rustige handelsman, die uit liefhebberij (dus niet liefde)  
naar de sterren kijkt. Iemand met plannen en iemand die aller-  
rustig aantast? Of werd er druk gedruisd? Of bleef er  
altijd een gepaste afstandelijheid?

Het was een contact wat je vriendships zou kunnen noemen,  
maar er was ook sprake van bewerking.

Wanneer Teyler overlijdt, is Martinus al bijna twee jaar  
actief in de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen.  
Hij is directeur van het Natuurkundekabinet; hij beheert de  
collectie en breidt deze uit. Hij woont in het nieuwe  
onderkomen van de maatschappij, dat Teyler nog mede  
gefincierd heeft.

Ten tyde dat er gewerkt wordt aan de verbouwing en de  
aanpassing van het Fundatiehuis, een logisch gevolg van  
de plannen, wordt er een prijs vraag uitgeschreven op  
het gebied van de natuurkunde (lees: biologie); waar  
Martinus op gaat inschrijven. (over de flogistontheorie, over de  
sapromeren van planten). Over een jaar zal blijken dat hij deze  
zaal wint.

Na een halfjaar verbouwen, worden er metingen verricht achter  
het woonhuis en worden er plannen gemaakt voor een nieuwe  
zaal. Wie heeft bedacht dat het huis onvoldoende ruimte  
heeft voor een vooralsnog bescheiden collectie en dat er een  
grote nieuwe zaal moet komen???

Dat moet iemand geweest zijn die een visie heeft voor de toekomst.  
Iemand die al weet wat er allernaal te verzamelen valt;  
die grootse ideeën heeft en ook de mogelijkheden ziet.

En dan dringt zich met name één persoon op: Martinus v. Marum.  
Hij is al druk bezig zich te antropoppen als de verpersoonlijking  
van deze visie: verzamelen van belangrijke en waarderolle  
strukturen, met een wetenschappelijke ondergrond.

De voorvarende aanpak van Martinus in het Natuurlichaakabinet,  
zal ongetwijfeld opgewallen zijn bij sommige directoren en leden,  
die zelf ook behoorden waren bij de Holl. Maatsch. d. Wetensch.

Dachten jullie toen zelf: een nieuw gebouw zal voor ons ook wel  
handig zijn? Of heeft Martinus dat ingefluisterd? En was  
je daar gevoelig voor Jacobus? Of was jij diegene die met deze  
ideeën kwam?

Martinus, ambitieus zijnde, zag natuurlijk allerlei  
mogelijkheden. Bovendien werd hij niet gehinderd door  
vriendelijkschaplike kennis aan Teyler. Jullie hadden juist  
allernaal vriendschappelijke en familiale banden, hebben  
Teyler persoonlijk gekend, en zullen ongetwijfeld zoveel  
mogelijk in zijn lijn hebben willen wiken. Zagen jullie  
ook deze groeimogelijkheden? En jaar na het overlijden  
van Teyler. Of was er sprake van beïnvloeding?

Ideeën en visie aangereikt kunnen?

In alle gevallen heb jij daar een belangrijke rol in gespeeld.

(Gedachte niet)

Als één van de vijf Directeuren kon je veel invloed uitoefenen.

Stel dat jij de ideeën van Martinius helemaal zag zitten, dan kon je de andere Directeuren bewerken en overhalen. Want die andere Directeuren waren niet zo enthousiast. Jij wel.

Maar hoe het ook gedaan is, de plannen werden doorgezet. Er komen gesprekken met een jonge architect Vierwaut; en worden bouwtekeningen gemaakt.

Ondertussen speelt het lot ook mee: een lid van het Tweede Genootschap overlijdt. Een maand later is Martinius v. Marum met grote tredeleidheid aangesteld als lid van het Tweede Genootschap.

Het Paard van Troje is binnengehaald. De vrolijke ontlijning van een duidelijke visie is nu binnen en zal met een onstuitbare kracht zich ontrollen. De Directeuren kunnen geen hand meer op; het enige wat ze kunnen doen is betogen. Of enthousiast mee doen, zoals jij dat aangevoeld hebt. Was je blij? Was het een feest om een krachtig duidig persoon aan je zijde te hebben?

Wat jij dieper diepte in de historie van Martinius  
heeft kunnen vinden? Wat zijn Martinius' lastige  
tijdvakken geweest?

Ondertussen vindt Martinus de prijsvraag met een gouden medaille. Binnen gehaald via de achterdeur en nu ook nog gehuldigd via de voordeur. De kachten zijn niet meer te straffen.

Dan worden de Encyclopédie (28 delen), de Descriptions des Arts et Métiers (12 delen) en de Philosophical Transactions (publicatie van de Royal Society met wetenschappelijke onderzoeken) aangekocht. De visie van Martinus krijgt gestalte.  
(→ publicatie van Académie des Sciences.)

Martinus en jij hadden elkaar een paar jaar en jullie hebben precies één jaar binnen de Teyler Stichting kunnen samenwerken. Dit was flauw om de ingestelde weg onontkoombaar te maken. Jullie hebben samen gewerkt bij de realisatie van het gebouw. Wat in ieder geval echt jones invloed is geweest, is de bouw van een sterrenwacht boven op de nieuwe zaal. Martinus zag dit niet zo zitten vanwege te veel trillingen, maar je hebt het duidelijk doorgedreven. De sterrenwacht staat er.

Jh ben zo benieuwd hoe je deze samenwerking met Martinus hebt ervaren. Waren het inspirerende en enervrende jaren? Ben je blij dat je Martinus hebt binnen gehaald en hem ruim baan hebt gegeven? Had je er alle vertrouwen in dat er iets bijzonders niet zou voorkomen?

Zoals Teyler alle vertrouwen in jou heeft gehad?

Zo, dat was mijn betoog. En nu wil ik graag heldere en duidelijke antwoorden. Opheldering!

Of is het juist de bedoeling dat er mysterie blijft hangen? Jij weet het allernaal, en ik zal het niet weten.

Nog even een heel andere vraag. Jouw familie bezat vele muziekinstrumenten en jullie musicerden ook. Was je erbij aanwezig toen de kleine Amadeus Mozart op het orgel speelde van de Grote Kerk in Haarlem? Begrepen jullie dat hier een groot jong talent muziek speelde? Of was het gewoon een allerandige gebeurtenis, en meer niet?

Erg spijtig dat je de Ovale Zaal, die zeer bijzonder is gevonden, niet meer hebt gezien. Je hebt helaas ook niet meer de wereldklop op kunnen lopen die je zou leiden naar de Hemelwacht. Zo jammer.. Want helaas ben je besweken aan een ziekte die toen heette: de febris continua nervoso. Maar ik kan je vertellen dat joms naam prijkt, bovenaan in de voorrentlijst van de Directoren, eigen in het huis van Teyler. Terecht bovenaan, want je was de juiste persoon op de juiste plek, waardoor er iets niemands en bijzonders is ontstaan. Een stentelpositie dus. Ooh Teyler zal je vast dankbaar zijn, denkje niet?

Het wordt voor mij tijd om bij Martinus aan te gaan kloppen. Ik ga afscheid nemen.

Hoofdhoedend en hartelijke groeten, pietsjanke fokkema



P.S.1. Het is moeilijk loskomen.

Jh bedacht me nog dat jé zowel een vogelliefhebber bent, als dat je  
intensief met de Aardrijkskunde bezig was. Een behoefte om het  
aardse te ontdekken? Dat doet me zeer voor jé innemen!  
Een passende interesse voor iemand die een steunpositie heeft.  
Zoek jezelf ook wat vidié te maken.

P.S.2. De planeten hebben zich ook bewoed met veranderingen  
en een ruimer gebied. <sup>voor</sup> <sub>geroge</sub> Op 13 maart 1781 ontdekt de  
astronoom William Herschel de planeet Uranus, die een stuk  
verder weg staat. Eise Eisinga had zijn planetarium al  
vernietigd en heeft het niet meer aangepast; Uranus zou ook  
ver buiten de kamers vallen.

De grenzen van het door ons gekende Zonnestelsel worden  
opgericht. Ziehier welke bewegingen de nieuwe zijn.

Jh hebt deze ontdekking van een nieuwe planeet <sup>net</sup> niet meer  
meegemaakt. Jh heb Uranus voor je getekend, omdat ik  
het mooi vind passen bij de komende veranderingen.

P.S.3. Ik verlang me erg jé te gaan ontmoeten; dat zal zijn  
op de dag dat de eerste steen <sup>is</sup> gelegd voor de Boec en Konstzael.  
Op 28 april 1780: Terry geeft mij de toestemming; zie bijgevoegd  
haartje.

P.S.4. Jij en Teyler hadden wél familiële banden.

Jouw moeder heet Jacobine Verhamme; de oma van Teyler  
(de moeder van zijn vader) heet Tanneke Verhamme  
(Teyler zijn zusje is hier naar vernoemd). Bovendien heet de  
 zus van vader Teyler Jacobine.



URANUS